



Prokkel

GROOTSE BUURT BARBECUE Barendrecht

DE ACTIVITEIT

Wie zijn jullie, en wat hebben jullie georganiseerd?

Wij zijn van de Buiten-projecten Barendrecht van Stichting IJsselmonde-Oost. Wij begeleiden mensen bij het zelfstandig wonen in de wijk; mensen die in een huis van onze stichting wonen, maar ook mensen die zelfstandig huren. We zijn na 10 jaar goed geïntegreerd in de wijk, maar wilden ons ook meer richten op de buurt, want wie weet kunnen we iets voor elkaar gaan betekenen in de toekomst. Daarom hebben we gekozen voor een wijkgerichte activiteit in de vorm van een hapje, drankje, muziek erbij, voor iedereen toegankelijk. Dat is uiteindelijk een grootse buurt-barbecue geworden met springkussen, suikerspinnen en muziek.

Wat was het doel/uitgangspunt van de Prokkel?

Het doel was om de wijk met ons, en onze cliënten met de wijk te laten kennis maken. Sommige buurtbewoners wisten van ons bestaan maar niet iedereen kende ons. Wij willen in januari 2014 gaan beginnen met een steunpunt in de wijk en zoiets draag je met elkaar. Wij hoopten op deze dag in ieder geval het gevoel te creëren dat wij en onze cliënten echt in de wijk horen, een saamhorigheidsgevoel. Wij zijn dan ook gestart met het zoeken van buurtbewoners die het leuk vonden om ons samen met onze cliënten hierbij te helpen en dan heb je al een hele leuke interactie. Om ons project toch ook goed op de kaart te zetten hebben we nog hulp gehad van de lokale krant. Ook vanuit de gemeente kwam er een afvaardiging naar onze prokkel.

Wie was de doelgroep?

De doelgroepen waren onze eigen cliënten en de mensen uit de buurt. We hebben rekening gehouden met alle doelgroepen; zo was er een harmonisch orkest voor de oudere mensen en was er een springkussen en suikerspinnen voor onze jongere gasten. En iedereen was welkom!

DE TOEKOMST

Wat waren de reacties op de Prokkel van deelnemers, geïnteresseerden, omstanders, etc.?

Mensen vonden het erg leuk, er was een kleine kern uit de wijk die vanaf het begin mee deed, maar we hebben ook gemerkt dat er nog veel mensen afwachting zijn geweest. Er stroomden wel meer mensen binnen op het plein tijdens de barbecue, maar nog niet zoveel als het doel wat we voor ogen hebben. Door de aanwezigen werd zeer positief gereageerd.

DE ORGANISATIE

Wat was de inspiratie voor jullie Prokkel?

Onze inspiratie was de integratie in de wijk, het steunpunt waarin hopelijk ook wijkbewoners die aan iets behoefte hebben binnen komen. De cliënten die een praatje met de burens maken en als je dan eenmaal gaat verzinnen dan is the Sky the Limit.

Hebben jullie nog samen gewerkt met anderen? Zo ja, hoe kwam dit contact tot stand en wat hield de samenwerking in?

Wij hebben met een aantal detailhandelaars samen gewerkt zoals de Albert Heijn, de MCD, Slagerij Schaap die bij ons een straat verder zit. Alles wat we graag wilden hebben, hebben we eerst geprobeerd gratis of in ieder geval voor veel minder te krijgen. Persoonlijk contact hierin is heel belangrijk. Door het cliënten te laten vragen, is het voor de winkelier heel leuk, maar ook voor de cliënt. Daarnaast wilden we ook echt een geldbedrag ophalen, om wat extra's toe te voegen zoals gratis suikerspin en een springkussen. Deze konden we met korting huren. Hiervoor hebben we eerst in ons eigen netwerk gekeken, toen een brief gemaakt en meegegeven aan mensen, om in hun netwerk uit te delen. Er kwamen hele leuke reacties op. We hebben niet om hele grote bedragen gevraagd, 50,- of 100,-. Uiteindelijk hebben we veel opgehaald in een hele andere bedrijfstak dan de zorg. Alle samenwerkingspartners zijn ook uitgenodigd, helaas hebben niet veel bedrijven hier gebruik van gemaakt.

Wat heeft jullie Prokkel op de lange termijn opgeleverd?

Op lange termijn heeft het ons vrijwilligers opgeleverd, maar zeker ook goede banden met de buurt. Waar we eerst langs liepen wordt er nu gezwaaid! En we hopen dat als er iets mocht zijn met een van onze cliënten dat ze ons weten te vinden. Voor het steunpunt moet de toekomst het nog gaan uitwijzen, maar de eerste 3 vrijwilligers komen uit de wijk en als zij dan iets gaan organiseren met onze cliënten dan hebben we al heel wat bereikt! Volgend jaar zijn we ook zeker weer van de partij.

JULLIE GOUDEN TIP

Denk niet klein, iets naar beneden bijstellen kan altijd nog! Maar ruimer denken doe je niet zo snel. En ga samen met cliënten gewoon bij iedereen langs, vertel je plannen, schrijf brieven en zoek in eigen netwerken dat maakt het voor mensen vaak wat vertrouwd.